

I uge 26 var en gruppe Pilte fra Aars FDF på årets sommerlejr. Sidste år var det Landslejr med godt 11.000 deltagere - i år var det "bare" en lejr for Piltegruppen. Børn fra 3. og 4. klassestrin. Her lærer vi virkelig at kende hinanden. Som en af lederne Peter Thindal Madsen sagde; "Vi er mere sammen med børnene på en sommerlejr, end vi er ved samtlige de ugentlige møder på et helt år".

Vi mødte hinanden ved Aars Messecenter, hvor bagage og cykler blev pakket. Afgang lørdag kl. 10.00. Ca. 1 ½ time senere blev cyklerne læsset af i Auning på Djursland. Den gamle jernbanesti blev fulgt mod Thorsager. Her var 1. stop ved Jyllands eneste rundkirke. Børnene fik en lille fortælling om kirken. Dernæst var det frokosttid. Rugbrødsmotorerne skulle tankes op. Der blev cyklet igen og næste stop var Kalø Slotsruin. Her brugte vi 2-3 timer, da denne tur også indeholder en lille vandretur ud til ruinen. Ruinen ligger et naturskønt sted og børnene nød at være der.

Det første overnatningssted var ved en lille vandmølle, hvor der var et par shelter. Stedet hed Ørnbjerg Mølle og var et dejligt lille sted i skoven.

Anden dag var målet Sletterhage fyr på sydspidsen af Helgenæs. Vi kom uden om Mols Bjerger – de skulle besøges senere på turen. Sletterhage fyr nåede vi sidst på eftermiddagen. Solen skinnede, men det blæste en del. Der var skum på bølgerne hele det næste døgn. Om aftenen var der vandretur i området for dem, der havde lyst. En lille flok og 3 ledere vandrede mod Tyskertårnet. Herfra var der en fantastisk udsigt mod mange dele af Danmark. Samsø, Tunø, Århus og i godt vejr helt til Sjælland. Et strategisk sted tysker byggede under 2. verdenskrig. Dog kom det aldrig helt i brug, da krigen vendte og Hitler var begyndt at tabe krigen. Ved Sletterhage fyr kan man også opleve, at man næste kan røre ved de store containerskibe, der skal til Århus havn. Sejlrenden går lige ved siden af fyret.

Overnatningen forgik meget få meter fra havet i en noget specielt shelter. En slags bunker – et halvt meget stort og langt betonrør. Sikker anvendt til at skjule både i under 2. verdenskrig. I midten var der en trævæg, der heldigvis gav læ. I den anden ende kunne vi lave mad og tingene blæste ikke væk. I den ende vi skulle sove, var der en god vind. Heldigvis kom vinden ikke direkte ind. Alle faldt den aften i søvn til lyden af bølgeskvulp – ikke den svage slags, men den lidt mere "angribende". Bølgerne kunne dog ikke komme ind i shelteren, selvom de var få meter fra åbningen.

Dagen efter gik cykelturen mod Mols Bjerger. Vi skulle finde et sted inde i bjerger med 2 shelter. De skulle ligge lidt for sig selv. Og det gjorde de også! Fuldstændig ro – specielt i forhold de store bølger dagen før. Vejret var fint og der blev hygget med pandekagebagning over bål om aftenen. Dejligt sted!

Dagen efter gik turen til Øvre Strandkær og Mols laboratoriet. Begge steder, hvor man kunne få meget af vide om naturen i Mols Bjerger. Og om Mols Bjerger generelt. Det blev også tid til en gåtur i området. Transporten til og fra stederne var igen cyklen. På gode velanlagte grusveje. Også denne aften valgte nogle at gå en tur i området. Vi besøgte bla. en ret stor dal, der hedder Tingskoven. Her mødte vi 2 personer, der havde taget stueplanter, lys og spejle med i skoven. De sad og måske mediterede?? I hvert fald en speciel oplevelse. De virkede flinke at snakke med.

Næste dag gik turen mod et nyt sted på Djursland. Undervejs skulle vi besøge Skandinavisk Dyrepark. Det blev en fin oplevelse. Vi så bla. ulve og bjørne. Begge steder kunne vi gå på broer ud over dyrene. Specielt at komme så tæt på de vilde dyr. Børnene kunne et sted også gå blandt dyrene. De kunne røre ved dem – det var dådyrene. Vi overværede desuden et ørneshow. Ørnene kom fra Rusland.

Næste overnatning var et ret nyt sted. Der var 3 fine shelter og en flot og god bålhytte. Desuden et toilet med træk og slip. Strøm og et køkken med vandhaner var der også. Det var næsten for meget luksus. Men da de næste par dage skulle blive regnfulde, var det rart med lidt luksus.

Vi var nu kommet til torsdag. Cyklerne blev fundet frem igen og denne gang gik turen mod Stenvad Mosecenter. Et sted hvor man kunne se hvordan man i gamle dage gravede tørv. Der var ca. 15 km. til. Igen klarede Piltene turen flot på cykel. Ved mosebruget var der et lille tog. Men det kørte desværre ikke i dag, da der var fugtigt. Udendørs mennesker, som os kunne ikke helt forstå det. Men børnene fik alligevel et par gode timer. Personalet gav børnene nogle opgaver, som de skulle løse både udendørs og indendørs. Nogle af dem var følekasser, hvor de skulle gætte hvad der var i dem. Disse var rundt i udstillingsbygningen. Der var 3 svarmuligheder og der var præmier, når de afleverede opgaverne. Desuden var der mulighed for at finde mønter udendørs med metaldetektorer.

Tilbage ved shelterne var der aftenhygge. Igen med pandekager over bål, men også skumfiduser denne gang. Aftenen sluttede denne gang af med mange sange fra sangbogen. Aftenandagt og fadervor blev afslutningen. I skæret af bål og flagermuslamper. En dejlig hyggelig afslutning på den sidste aften på lejren.

Fredagen foregik ved shelterne og bålhytten. Egentlig skulle vi have været videre, men dårlig vejrudsigt og dette dejlige sted gjorde, at vi bookede dette sted en nat mere. Fredagen forløb med konkurrencer. Alle mod alle – også lederne deltog. Som dagen gik fik man stillingen at vide. Og den var tæt. Vinderen blev Frederik Korsbæk. Frederik fik lov at få flest slikstykker. Resultatlisten blev offentliggjort og lavere placering gav et lavere antal slikstykker. Dette var børnene (og lederne!) helt med på.

Endnu en gang pandekagebagning over bål blev der tid til. Herefter var der kun et par timer til afhentning af børnene. Forældrene skulle komme kl. 17.00 til fællesspisning. Vi hyggede sammen i en god times tid. Børnene kom hver især til lederne og sagde farvel for denne gang. Lederne pakkede det sidste sammen og drog mod Aars. Alle mætte af endnu en dejlig sommerlejr med masser af gode og hyggelige oplevelser.